

Prolog - Inledning

Det är den 30 augusti 2009. Sommaren är på väg och ta slut och det är lite kyligt i luften även om solen skiner, himlen är blå med bara några lätta ulltussar till moln. Jag märker och känner dock inte så mycket av det då jag sitter på min älskade inglasade balkong skyddad från den klara krispiga sensommarluften och jag är fortfarande hög på energier. Jag har idag genomfört min första officiella storseans. Energierna far runt i min kropp och den nästan vibrerar. Jag har svårt att lugna ner mig både till kropp och själ. Storseansen gick väldigt bra och jag är verkligen nöjd men vem är jag egentligen nu för tiden och hur hamnade jag här? Sittande på min balkong och vara ett medium. Medium!!?? Alltså någon som påstår sig prata med avlidna människor. Är det överhuvudtaget möjligt att kommunicera med personer som gått bort? Många skulle nog säga att det inte är det. Jag som alltid har varit den ordningsamma Elisabeth, självklart ordningsman i skolan, ordning och reda på allt, alltså full kontroll på det mesta, en analytiskt förmåga som aldrig tycks vila, allvarsam, eftertänksam, seriös, försiktig på gränsen till kanske lite tråkig, grundar allt på fakta. Jag är nu plötsligt ett medium, en människa som i många ögon anses som flummig, konstig, annorlunda och till och med oseriös. Jösses hur gick det här till?

Många har frågat mig hur jag förstod att jag var medial. Jag upptäckte då att det var inte så lätt att svara på den frågan. Många ville nog att svaret skulle vara en specifik händelse eller att det kom som en blixtnedslag från klar himmel eller som många andra medium, att jag hade varit medial sedan barnsben. Inget av detta stämde in på mig. Det hände visserligen väldigt mycket för mig under en vecka sommaren 2004 som ledde fram till att jag förstod jag var medial men det är även så mycket andra saker i mitt liv som har spelat in. Händelserna sommaren 2004 var mer att alla pusselbitarna föll på plats.

I den här boken försöker jag besvara frågan om hur jag förstod jag var medial och hur en helt vanlig person, jag själv, med ett då 20-årigt yrkesliv inom IT-branschen blev något så konstigt som ett medium. Inte i min vildaste fantasi trodde jag att jag skulle bli det eller att jag någonsin skulle skriva en bok.