

# Mahatma

## Färger

Färger handlar väldigt mycket om energier. Ni kan titta ut på natthimlen och se stjärnorna blinka. Om ni tittar ordentligt så ser ni att de har vissa olika nyanser av färger. En del av er kan ha svårt att se det då man oftast enbart tänker att de är vita. Men tar ni ett djupt andetag, fokuserar på ett antal, ett fåtal stjärnor och tittar på dem så ska ni se att ni faktiskt ser färgen på stjärnorna.

Varje planet har sin vibration. Det innebär att de också har varsina färger. Det är det som ni kan se härifrån Jorden. Nu undrar förstås alla, vilken färg har Jorden då? Jorden har för tillfället en mörkt orange/röd färg (april 2012). Vi är på väg att höja Jordens vibrationer och övergå till en mer mogen orange, nästan gul färg. Men hon är inte riktigt där än.

Att leka med färger det gör små barn. Som vuxen har ni glömt bort detta. Men ni behöver också leka med färger. Kanske inte kladda med fingrarna som barn gör men däremot i era kläder. Många av er har kanske redan hört detta men jag vill ändå pådyvla er att vi behöver se att ni har mer färg på er.

Färger består av ljusenergi. Varje energistråle har sin vibration och sin frekvens. Varje ljusstråle eller färgstråle kan vi kalla det ger ifrån sig den exakta vibrationen för just den färgen. Allt förstår ni är energi och allt är egentligen färg. Att ni sedan gått och valt att vara svarta, svarta, svarta. Det är kanske inte det optimala om ni vill höja era egna energier. Ni behöver alltså se över era garderober, se över vad ni har för klädesplagg och framför allt vad ni har för färger. Det ska kännas komfortabelt med dessa färger. Men det kan också innebära att du måste titta lite på dig själv. Det är nämligen så att många som gömmer sig bakom den svarta färgen många gånger inte har jobbat så mycket med sig själva. Då är det bekvämt att ha en svart färg som inte gör att jag blir särskilt synlig. Så ni förstår att det här med att använda färger samtidigt som ni jobbar med er själva det hänger ihop. Det är nästan så som med hönan och ägget som ni brukar prata om att en färg kan komma före ett personligt utvecklande likväl som ett personligt utvecklande kan komma före en färg. De hänger ihop och kan hjälpa varandra. En glad färg kan faktiskt släppa på en stark sorg. På så sätt har ni kommit ett steg längre på er personliga utveckling. Det är också så att en stark sorg som man släpper av egen kraft kan göra att man vill ta den där fina vita schalen och ha runt omkring sig.

Att andas in ljus är också någonting som ni kan visualisera att ni gör. Det kan stärka upp er chakror men det kan också stärka upp era andra energibanor i er kropp. Har ni ont någonstans kan ni t ex lindra värk med en relativt mörk blå färg. Att använda den gröna för att skratta. Ni ser att färg har stor betydelse. Jag skulle faktiskt vilja ge er en liten läxa, att se över era garderober, era kläder och utbyta minst tre klädesplagg som är svarta eller mörka med någon annan bättre färg.

Ni traskar många gånger i samma hjulspår här på Jorden. Färger kan underlätta att faktiskt våga göra något annat också. Som jag sade till er så kan en färg sätta fart på dig likväl som den kan dämpa dig. Ni kan börja observera andra hur de är beroende på vilken färg de har på sig. Så kan ni också försöka se hur andra människor reagerar om du själv kommer i en väldigt färgstark kreation. Jag kan slå vad om att många blir provocerade, klarar inte av dessa energier. Samtidigt har du andra som blir glada av det. Som inte alls känner sig provocerade utan snarare inspirerade. Ni ser detta med färger kan spridas som ringar på vattnet